

Årsberetning 2015

Blushøjspejderne



Flere og flere vil være med til spejder!



Beretning fra Gruppeleder Hans Henrik Gabelgaard

I 2015 fortsatte vi den positive udvikling i vores medlemstal: Vi bliver stadig flere og flere spejdere i Blushøj. Det stiller jo så også krav om flere ledere, men den del er ikke så nemt. For at hjælpe på det problem etablerede vi i det tidlige forår 2015 vores støtteteams i de yngre grene. Det må siges at være en succes, og vi vil meget gerne takke for den store opbakning fra forældre: Det gør en stor forskel på de ugentlige møder at vi lige er en ekstra!

Men vi har naturligvis også brug for flere ledere, der tager del i planlægningen og den øvrige "drift" af gruppen, så har du en spejder i maven, så meld dig endelig.

Også en stor tak for opbakningen til vores andre aktiviteter: Juletræssalg, både til "salgsvagter" og de af jer, der har støttet gruppen ved at købe et af vores træer, samt hjælp på ture og ikke mindst hjælp til hytteprojektet. Med flere og flere spejdere er de nuværende lokaler for små, og det er heller ikke særlig praktisk at have aktiviteter og grej spredt på to hytter - selvom der ikke er langt imellem dem.

Sidste år afholdt vi grenvise sommerlejre - I kan læse om disse under de enkelte grene.



Juniorsommerlejr på Gillastig i Skåne

Af gruppature havde vi oprykningsturen i august og juleturen i november, begge med godt fremmøde.

Der skal lyde en stor velkomst til Niels-Peter, der overtog formandshvervet sidste år efter Hanne.

I år holder mikro og ulve en fælles sommerlejr, og det samme gør trop og juniorer.

Sommerlejr-planerne for 2017 ligger allerede fast: Vi skal på **SPEJDERNES LEJR** i Sønderborg - for alle spejdere i Danmark med forventet deltagelse af ca. 40.000 spejdere i alle aldre.

Så tak for et godt år, og med ønsket om et endnu bedre 2016! Med spejderhilsen til jer alle.

Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder, Blushøjspejderne

Mikrospejderne ca. 6-8 år



Årets gang hos mikroerne

Hos Mikroerne er vi 10 drenge og piger som kommer fast hver uge. Vi bruger tiden på at få en basis viden om hvad det vil sige at være spejder. Samtidig arbejder vi meget med hvad det vil sige at være en god kammerat og hvordan man skal opføre sig overfor hinanden og når man er i naturen.



Bålhygge på et mikromøde

Vi starter hver måned ud med at have et bål møde, dette er noget som børnene sætter stor pris på, og vi kan have meget svært ved at få dem til at lade hver med at brænde alt af som de kommer i nærheden af.

I løbet af det sidste årstid har vi taget et par mærker, været på et par ture og brugt masser af tid på at lege i det fri.



Mikrospejdere har stor fantasi!



Mikrospejderne



Vi glæder os til de kommende måneder og håber at se så mange af jer som muligt på kommende møder og ture.

**Mange mikrohilsner,
Dorthe og Linette**



Ulveungerne ca. 8-10 år



I løbet af 2015 har der været mellem 25 og 28 børn i ulvegrenen. Der er lige mange drenge og piger. Der er en god stemning i gruppen og meget sjældent konflikter. Dette er en god basis for at nå langt med arbejdsstoffet på møderne.

Vi er tre faste ledere: Kim, Esben og Lise. Vi har en forældrehjælpeordning hvor ulvenes forældre kan melde sig til at hjælpe på de møder de har lyst til. For det meste har vi en eller to hjælpere. Det er et stort løft til mødet, når der er ekstra voksne tilstede. Ulvene har en alder, hvor de stadig har brug for en del vejledning og hjælp og selv om det er en flok søde unger, så kan det godt blive ret højrøstet, hvis der er ikke er nok voksne til at sætte alle i gang.



Der var meget affald omkring hytten. Vi sorterede i 6 fraktioner: Glas, metal, pap, papir, plast og småt brændbart.

I løbet af efteråret brugte vi en del møder på at lære om klima og miljø. Der blev sorteret affald, tjekket hytte og leget klimalege. Størst indtryk gjorde nok affaldsindsamlingen omkring hytten. Dels fordi, der var rigtig meget affald på meget lidt plads og dels fordi ulvene var så omhyggelige og ihærdige.



Forberedelse til divisionsturneringen. Vi øver os i at bygge en bænk.

Vi har i det forløbne år koncentreret os om at tage færdighedsmærker, som klar dig selv, kniv, bål, sav og begynder-førstehjælp. Vores mål er at ulvene når at blive så selvhjulpne som muligt i forhold til deres alder. Det er også blevet til nogle gode møder hvor vi har taget forløbsmærkerne drama og miljø og klima.

Knob er en vigtig spejderfærdighed. Vores mål er, at når ulvene er klar til at rykke op til junior så kan de 8 forskellige knob og stik: Råbåndsknob, flagknob, pælestik, tømmerstik, dobbelthalsstik, ottetalsknob, hesteknob (til knobtorvet) og firknob (til tørklædet).



Vi binder knob.

Ulveungerne



På knobpost på divisionsturneringen.

Divisionsturnering 2015

Årets første tur i 2015 var divisionsturneringen. Det var en rigtig god tur hvor ulvene klarede sig rigtig pænt i alle discipliner. Selv om det var smadderkoldt om natten var humøret og indsatsen høj. Ikke overraskende vandt Blushøjspejdernes Ulve 1. præmie i turn-out. De er jo godt opdraget hjemmefra og kombineret med pæne placeringer i de andre konkurrencer betød det en samlet 1. plads i divisionsturneringen til ulvene.



Førstepræmie i samarbejde.

Divisionsvindere 2015.



Her er billede fra sommerlejren, hvor vi venter på at begynde hjemrejsen. I kan gense de gode tider ved at gå ind på Blushøjspejdernes facebookprofil.

Sommerlejr 2015

Sommerturen gik til Næsbycenteret nær Næstved. Vejret var pragtfuldt og vi havde en pragtfuld tur med både hejk, naturoplevelser, miljøaktiviteter og fælleslege for alle på lejren. Dertil var der også masser af opgaver med at lave mad på bål, etablere lejr og holde orden (Uha det sidste var meget svært for de fleste!).

Hver dag blev der lagt billeder og en lille beretning ud på Facebook så familierne derhjemme kunne følge lidt med.

Ulveungerne



Kongelundstur

Ulvene var selvfølgelig også talstærkt med på Kongelundsturen i august. Der var jo rigtig mange, der skulle rykke op til junior. Flere end halvdelen rykkede videre, men så fik vi til gengæld en masse nye børn fra mikrogrenen. Det er et rigtigt godt hold.

Efterårs-divisionstur

Efterårsdivisionsturen fandt ligesom de øvrige ture i 2015 sted i fantastisk vejr. Der har vist ikke været en eneste rigtig dårlig-vejr tur i 2015.



Madkø til aftensmad på Kongelundsturen.



Vi venter på bussen efter 2 km travetur i tøsne med oppakning.

Juleturen

Årets sidste tur blev juleturen hvor alle grene fra Blushøj er med. Der var som sædvanligt mange ulve med og endnu engang var vejret fantastisk - men også lidt udfordrende, for der faldt sne natten mellem lørdag og søndag. Det betød, at alle spejderne kunne slås med sne og lave snemænd søndag formiddag. Desværre betød sneen også, at bussen ikke kunne køre hen til holdepladsen. Så vi måtte gå 2 km i snesjap med oppakning. Det var hårdt især for de mindste.

Der var lavet et underholdende forløb med cirkustema og ulvene blev delt ud på hold med ulve fra resten af Amager. På den måde får man et godt kammeratskab med andre spejdere fra øen. Et kammeratskab, der ofte varer ved helt op i de ældre grene hvor man tager på picnic og ture sammen.

Vi glæder os til 2016 med en velfungerende og stor ulveflok.

**Med ulvehilsen
Lise, Kim og Esben**

Juniorerne ca. 10-12 år



Hos juniorerne er der tryk på aktiviteterne, både fordi vi (heldigvis) er mange, men også fordi spejderne er meget engagerede og fulde af gå-på-mod. På møderne er vi ofte 25 spejdere, og det stiller selvfølgelig krav til planlægning, logistik i aktiviteterne og til lederbemandingen. I det tidligere forår 2015 fik vi derfor etableret et "forældre-støtteam", der indgår som spejderledere på skift. Det har været guld værd, og vi sender en stor TAK til vores faste forældre!



Hejk i Grib Skov - så vandrer vi ud....

Vintermøder og hejk

I starten af 2015 havde vi en række "vintermøder" udendørs i januar og februar. Der var både refleks-løb og andre løb, madmøder og vi fik også bygget bivuakker. Det hele ledte frem til en kølig forårshejk midt i marts i Grib Skov. Det var en stor oplevelse for os, der var afsted: To ledere og 14 juniorer. Lørdag morgen rejste vi med tog, S-tog og "gris" til Grib Sø Station midt i den store skov.

Året der gik 2015 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps



Frokost ved Grib Sø.

Smørstenen bestiges.



Dagens program var vandring, og undervejs nød vi det afvekslende og anderledes landskab, fortidsminder ("Mor Gribs hule"), levn fra 2.



Kølig bivuaak...

verdenskrig og så Smørstenen; en vandreblok fra istiden, som man kunne klatre op på.

Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til en naturlejrplads med vand og bålplads ved Hvidekilde. Nu skulle bivuaakbyggeriet stå sin prøve, og vi tilberedte primi-mad i gløderne. Det blev en kold nat; rimfrosten lå fint næste morgen på skovbunden. Men det var godt at komme op og i gang, og turen endte på Kagerup Station, hvor grisen vendte snuden mod syd.

Divisionsturnering

Efter Grib-turen begyndte vi at træne til divisionsturneringen 2015; møderne handlede om pionerarbejde, besnøring og knob.

Juniorerne

Turneringer af den slags (hvor man dystet på mange forskellige spejderfærdigheder og samarbejde) er en stærk og gammel tradition i mange divisioner. Her mødes man med andre spejdere fra ens egn, i vores tilfælde fra hele Amager. Konkurrencerne afvikles inden for alderstrin, så ulve dystet mod ulve, juniorer mod juniorer osv. Man må vise sin kunnen ved at bygge pionerarbejde med



også spille med musklerne i den store tovtrækning. Det hele rundes af søndag efter frokost med en parade og præmieoverrækkelse. Amager Divisions vandretroffæer skifter bopæl for et år, og de vindende patruljer hædres med råb!

Vi havde en flot deltagelse på Divi 2015, ca. 15 juniorer fordelt i tre patruljer. Det er en ret hård tur for juniorerne, programmet er tætpakket og det er jo en konkurrence. Men spejderne tager udfordringen op; de har en god alder for indlevelse og eventyrlyst, og så kræver det en god fysik. Så der er fuldstændig ro i teltene lørdag aften, når trætheden for alvor er sat ind.



Her klarer en flok store juniorer opvasken, og der skæg og ballade undervejs!

Forår

På et af vintermøderne havde vi træklating med klatreinstruktører, og den aktivitet gentog vi på et møde i maj. Det var anderledes at klatre i forårsllys fremfor i vintermørke, men ikke mindre spændende at komme til vejrs. Spejderne fik mulighed for at se, at man kan vælge klatring og instruktion som "spejder-karriere"; de kender nemlig Theis, vores klatreinstruktør, som er en af lederne i troppen (12-16 år). Tak til Theis for at stille op med udstyr og makker til en sikker oplevelse i trætoppene!



rafter og reb, lave mad på bål (der prøvesmages af mad-dommerne), holde lejren pæn og ryddelig, klare opgaverne på dagsløbet, vise godt samarbejde og kammeratskab - og så kan man



Juniorerne

Juni startede med Skæg og Blålys ved Amager Strand, igen et godt møde med resten af divisionen – en hel græsmark fuld af spejder-boder i stil med et tivoli. Derefter afviklede juniorpatroljerne deres egne mødeplaner på to møder, det blev bl.a. til et lagkageløb. Og så var det allerede sommerferie og sommerlejren stod for døren.

Sommerlejr og oprykning i august

I første uge af juli var vi på Gillastig, korpsets lejrplads ved Söderåsen i Skåne. Dejligt vejr og lune temperaturer fulgte os alle dagene, og vi fik etableret lejr og levede det herlige patroljeliv i den svenske natur.

Lejrens højdepunkter var bl.a. en god, lang hejk til Albuesøen med



Sommerlejrstemning.



August! Ny sæson og oprykningsmøder forud for selve oprykningsturen til Kongelundsfortet. Vi mødte troppspejderne og fik en forsmag på livet i troppen - og masser af action!



Lejrhygge.

overnatning i shelter, culottesteg i jordovn, koteletter på brandvarme sten, vandkamp, venskaber og masser - masser - af brændehuggeri!



En af sommerlejrens ivrigste brændehuggere i aktion.



Bålet skal jo passes...



Fra oprykningsmødet med troppen.

Weekendsturen på fortet med oprykning blev et farvel til en stor gruppe juniorer, faktisk den allerførste årgang af mikrospejdere. Vi modtog en ca. lige så stor gruppe frejdige ulve, og så var vi atter omkring 30 indmeldte juniorspejdere.

Juniorerne

Vi havde vores faste september-program i Kongelundsskoven med mulighed for at tage saveller øksebevis. Alle nød den lune efterårsskov, og der var stadig lys nok til arbejdet med at save og flække. Vi sluttede møderækken i Kongelunden af med et bålmøde, hvor der blev uddelt mærker, hygget og sunget i vilden sky.

Efterår og weekendture

Årets to sidste temaer var orientering og håndlag. I oktober og november havde vi intro til orientering. Vi kortlagde spejderhytten, tegnede skattekort og lærte kortsignaturer. Der blev også



Halloween-spejderkage på efterårets divisionstur.

leget kompasretnings-lege og kigget på kort med forskellige målestoksforhold. Noget vi senere skal bygge videre på, så vi på sigt kan opøve en god rutine i kortlæsning.



Spejderne hjælpes ad, når der knyttes armbånd.

Forløbet blev krydret med et halloween-møde, hvor patruljerne kunne samle point på hurtighed og kortlæsning ved at finde rundt blandt 20 døde poster i den gamle by i Dragør. Herefter kunne pointene veksles til kage og søde sager i en lille halloween-bod i spejderhytten.

Sidst i oktober deltog vi på Amager Divisions juniortur, en weekendtur til Høbjerg Hegn ved Helsingør. Turen stod i mystikkens tegn og spejderne blev blandet i patruljer på kryds og tværs. Nogle var "Hvide Damer", andre var "genfærd" eller "gespenster"... uhyggen bredte sig på den sjove måde. I et dagsløb lørdag i skoven fik spejderne prøvet kræfter med at knække glasflasker med ild, blande miksturer ligesom Harry Potter og meget mere. Ved at gennemgå "prøvelserne" optjente de kagepynt.



Lørdagens aftensmad, der bestod af ristaffel med blå, grønne og lilla ris, blev indtaget i en halloween-pyntet spisesal og så blev de dekorerede chokoladekager sat til livs. Aftenen blev rundet af med et løb i mørket, hvor heksens forsvundne gryde skulle findes. Vi endte i en hyggeligt oplyst bålhytte til lejrål med varm kakao, bålsange og underholdning.

Juletid

Juletur med hele gruppen gik til Collerup hus ved Rude Skov. Julestemningen fik en ekstra tand med et snedrys ud over det sædvanlige i løbet af lørdagen. Store og små gennemførte et hyggeligt juleløb, der var julestemning med Far til 4, julemiddag, julemand og gaver til alle.

I hele julemåneden nørklede vi med at skære i træ til små smørknive og lignende, eller man kunne knytte kulørte nøgleringe og armbånd. Alle de fremstillede sager kunne spejderne bruge til julegaver. Året sluttede af med bankospil, æbleskiver og saftvand – en festlig aften med vores dejlige juniorspejdere!

Tak for et godt år til alle - både spejdere, forældre og støtteteam. Vi glæder os til et herligt 2016, som bl.a. vil byde på forårshejk på Amager Fælled, sommerlejr med troppen på Thurøbund Spejdercenter og meget, meget mere!

**Med spejderhilsen
Christina og Hans Henrik**

Troppen ca. 12-15 år



Vinterhejk på Söderåsen for de ældste i troppen.

Troppen er den spejdergren, hvor spejderne for alvor udvikler sig. Spejderne står selv for alle aktiviteter, undtagen det første møde i måneden. Her afholdes tropsmødet, hvor tropsledelsen har planlagt aktiviteter, der som regel runder af med et oplæg til, hvad spejderne skal/kan lave den kommende måned. Herefter er det op til spejderne selv, med vejledning fra lederne, at planlægge deres møder.

Desuden er det alderen, hvor andre klubbers krav til aktivitetsniveauet hæves, og hvor kravene til arbejdet i skolen også stiger kraftigt. Derfor er det desværre også troppen, der traditionelt har færrest spejdere og oplever størst frafald. Men

det gør til gengæld at de der bliver, kender hinanden rigtig godt, får prøvet grænser sammen, og derigennem får et livslangt venskab.

Spejderne arbejder efter korpsets retningslinjer om at "Børn leder børn". De planlægger efter et skema, hvor man skiftes til at have ansvaret for et møde. På den måde er man selv ansvarlig for, at de aktiviteter der laves på mødet, er sjove og spændende. Derfor er det også vigtigt at huske at melde afbud hvis man ikke kommer, da det ellers er svært at afholde møder – specielt hvis man havde ansvaret for en aktivitet.

Tropsspejderne skal også selv opsøge visse arrangementer og mærker – eks. "Spejd365" mærket... - man skal bære et spejdertørklæde hver dag et helt år. Spejderen vælger selv at tage mærket, og skal selv kontrollere om reglerne overholdes. Eller spejderen skal selv tage initiativ til at deltage på de ture, der udbydes af andre end os på Amager – eks. Seditio, Fenrisløbet eller Dilleløbet. Det kan derfor betale sig at følge med på spejder.dk – tropsledelsen følger kun løst med, og videreannoncerer kun et smalt udbud på vores egen hjemmeside.

Troppens år 2015 har ikke været særlig prangende, når man ser på afholdte ture. Men efter oprykningen i efteråret, har der været utrolig aktivitet på samtlige møder.

Vi lagde året ud med at lade de ældste tage med på Vinterhejk 2015, en tidligere årlig begivenhed for seniorspejderne, der er genoptaget som fælles tur for seniorer, ledere og store tropspejdere. Vi havde en fantastisk tur i Söderåsen, Sverige, og oplevede at vågne op i 15-20 cm sne. Alle havde dog udstyret i orden, og vi kom næsten tørre hjem igen.

I slutningen af februar, var vi værter i Dragør for et fælles divisionsmøde for alle tropspejdere. Vi havde delt os op i tre grupper, der styrede hver vores aktivitet – de to af grupperne var helt og holdent styret af spejderne i fornem stil.

I april forsøgte vi os med en PC-weekend – men den blev aflyst grundet manglende deltagelse. Til gengæld havde vi en del med på årets divisionsturnering, hvor vi klarede os rigtig fint. Det blev ikke til den store præmiehøst, men vi fik da titlen af næst bedste trop i divisionen, og vandt sørme også den meget eftertragtede førsteplads for turn-out (populært kaldet god opførsel). Vi var desværre nødt til at afgive vores mangeårige hævd som divisionsmestre i tovtrækning.

Vi plejer at opfordre spejderne til at tage på patruljekursus. Patruljekursus udbydes af flere af de store spejdercentre, og er beregnet til at ryste patruljerne sammen. Derfor ser ledelsen helst at man deltager med sin egen patrulje, og man skal mindst være 3 spejdere. Det kunne vi desværre ikke samle i 2015, så vi måtte undlade at tage

Troppen



med. Det ser desværre også svært ud i 2016 – der er ikke den store interesse.

I maj måned indviterede søspejdergruppen Fribytterne til fælles tropsmøde, og inviterede alle, spejdere som ledere, ud på vandet. Vi havde nogle stykker med, der fik en fin oplevelse i Amager Strandpark, mens jeg selv (Ole) var ude med nogle af spejderne fra de andre grupper. Jeg blev hurtigt sendt under dæk – den 13 årige skipper mente jeg fyldte lidt vel meget på dækket, når der skulle bommes. Jeg er glad for at jeg er rimelig søstærk.

Knuthenborg Safaripark.



Sommerlejr med besøg bl.a. til Møn.

gennemført i ly af sommerferien.

August måned var starten på den ny sæson, og efter oprykningsturen på Kongelundsfortet var vi pludselig flere spejdere, end vi har været i over 25 år. Hele tre fulde patruljer blev det til – 18 spejdere i alt. Spejderne har selv delt patruljerne, med forbehold for at tropsledelsen kunne lave eventuelle justeringer. Det har ikke været nødvendigt, andet end i drengepatruljen.

besøge Møns Klint. Det fik vi kombineret med et par overnatninger i sheltere på Møn og Lolland, og fik besøgt Knuthenborg Safaripark på vejen. Herefter kørte vi til Rørvig, hvor Ole har sommerhus, og her fra blev det til lidt udflugter i lokalområdet, samt en lille cykelhejk til "Havneby" ved Sjællands Odde. Vejret var klar kraftig solskin hele ugen, så vi var en smule brændte, da vi kom hjem.

I juli måned forsøgte tropsledelsen igen en PC weekend i hytten, og et lille arrangement blev



Oprykningsmøde i august.

Troppens sommerlejr skulle efter spejdernes eget ønske have gået til den dansk-tyske grænse, hvor vi skulle have været på "1864-vandring". Men stille og roligt faldt folk fra, og vi endte med to spejdere og to ledere. I stedet for at aflyse sommerlejren helt, ønskede spejderne at

Troppen



De har, grundet lidt ujævnt fremmøde, haft lidt svært ved at få "dagligdagen" til at virke. Vi har så sent som i februar forsøgt at justere lidt på ledelsesformen, og det skal nok komme til at køre.

Nathejk I september plejer at være populært, og det var det også i år. Men da der ikke var mere end én af de gamle der kunne tage med, og vi derfor ikke kunne opfylde reglen om gennemsnitsalder for patruljen, måtte vi igen vente til næste år.

Der er næsten altid overflod af tilbud i oktober: Divisionens tropstur til Colleruphus... - der var nogen der fik noget af en overraskelse, fordi man i år havde besluttet sig for at starte med et natløb – men de fleste var da i seng kl. 06.00 næste morgen. Vi var en pæn håndfuld med fra Dragør.

I efterårsferien var der PLAN – kursus for tropspejdere. Desværre var der ikke nogen af de ældre med, men 3 af de ny oprykkede var på PLAN 0. I weekenden hvor man kommer hjem fra PLAN, plejer vi at afholde JOTI (Jamboree On The Internet), men i år var vi nødt til at aflyse – igen for få tilmeldte. Vi har besluttet os til at ændre programmet for arrangementet næste år, så det ikke fokuserer alt for meget på PC-spil, men mere på en traditionel tur med forskellige aktiviteter.

I november var vi selvfølgelig på gruppens juletur, igen på Colleruphus. Det er altså ulempen ved at være en stor gruppe – der er ret begrænset



Fra oprykningsturen i august. Tropspejdere leder patruljer på løb.

udvalg af hytter der er store nok... Men turen var der ikke noget i vejen med – der faldt oven i købet masser af sne, så enkelte fandt det nødvendigt at sove indendørs.

I november havde vi planlagt et indledende PL/A møde. Det skulle give de ældre, ledende spejdere, lidt inspiration, og sørge for at der også er aktiviteter, der er for dem. Igen kunne ingen, så mødet er indtil videre udsat.

Tropsledelsen havde igen-igen i januar et forsøg på at lave en PC-weekend, men heller ikke denne gang var der nok interesserede. Januar måned

skulle også have budt på en vintertur til Sverige for de ældste spejdere, men kun én meldte sig til. Efterfølgende var der til min ærgrelse én, som bebrejdede mig aflysningen med oplysningen om, at han jo havde sagt at han skulle med. Her kan jeg så kun melde ud – vi laver ikke ture på at folk forventeligt tager med – man er altså nødt til at lave en tilmelding på vores hjemmeside, før man bliver regnet med. Og det er mange desværre for dårlige til, og får først meldt sig til efter de er blevet rykket – ofte efter deadline. Eftertænksomme forslag til, hvordan vi kan få flere til at melde sig til arrangementerne i god tid, vil blive påskønnet. Hvis man mangler overblik, kan man altid gå på vores hjemmeside, gå ind på kalendersiden, og her vælge "Troppen" – så vises kun troppens arrangementer.

Helt generelt bærer året præg af, at møderne har sprudlet af aktivitet, mens turene er blevet aflyst på stribet, fordi ikke nok har meldt sig til. Vi har udbudt hele 15 ture, som faktisk er godt over målet på 10 om året. 8 ture blev gennemført, mens 7 blev aflyst. Flere af de aflyste ture var dog gengangere... da vores tropsassistenter elsker PC-weekends, har de gang på gang forsøgt at gennemføre sådan et arrangement. Jeg tror,

Troppen



vi kommer til at nøjes med ét af den type arrangementer om året i fremtiden.

2016 skal dog ikke mangle ture af den årsag. De første ture blev godt nok aflyst, men der er flere i kalenderen. Albert er inde og springe, og Theis og Patrick ofte er fraværende, fordi de har andre spejderaktiviteter, men I slipper ikke for at Ole følger med i møderne – og det har nu i 1½ måned været meningen, I skulle planlægge jeres egne patruljeture. Et par "Uge-Kollektiv" arrangementer er vist allerede kommet med som bonus.

Årets sommerlejr kommer til at gå til spejdercenteret Thurøbund, der har fokus på søspejderaktiviteter. Jeg håber på vi så får lejlighed til en hejk med Svendborg- eller Aalborg-jøllerne. Efter sommerferien er der igen oprykning, og så skal vi nok "ryste posen" en gang i forhold til patruljesammensætningen.

Og så har vi stadig en skabelon til en vandredag på bare fødder... - lad os se om ikke vi får plads til den i den nærmeste tid – helst når kulden er helt væk fra jorden.

Vi ses på næste møde – og ellers, så husk at melde afbud på hjemmesiden under mødet – i ordentlig tid.

Med Spejderhilsen

Albert, Patrick, Theis og Ole



Fælles tropsmøde hos os med deltagelse af tropsspejdere fra Amager Division.

Formandens beretning for 2015



Dragør, februar 2016

Mit første år som formand for Blushøjspejderne i Dragør er fløjet af sted. Året startede med at vi måtte sige farvel til den afgående formand Hanne Blichmann, og jeg vil gerne igen benytte lejligheden til at sige mange tak for den mangeårige og store indsats - ikke mindst i forbindelse med sammenlægningen af vore to grupper til ét i 2013.

Året har budt på mange spændende aktiviteter. Hele 4 sommerlejre, juletræssalg, divisionsturneringer, weekendturer - for bare at nævne nogle af de mange tilbud til børnene. Vi er på ingen måde en spejdergruppe der ligger på den lade side!

Blushøjspejderne er i dag en stor og traditionsrig spejdergruppe - måske den største på Amager. I 2015 har vi haft støt stigende antal spejdere, hvilket kun har kunnet lade sig gøre takket være et stort og imponerende frivilligt engagement fra gruppens ledere. Dem skylder vi forældre alle en meget stor tak. Deres vedvarende indsats, såvel på de ugentlige møder, som på weekend- og sommerlejr er en forudsætning for at vore børn kan få nogle fantastiske spejderoplevelser, der trækker tråde videre ind i deres voksenliv og er med til at forme dem som mennesker. Også en stor tak til den øvrige (be)styrelse, særligt kasseren, og de forældre og ledere der tager en frivillig tørn og dermed er med til at skabe rammerne udenom spejderarbejdet.

Men intet kommer af intet, og vi forældre skal, som det allerede sker i dag, være klar til at tilbyde vores hjælp. Jeg vil gerne sige tak til de forældre, der har fungeret som "forældre støtte" på spejdermøderne og i samme åndedrag opfordre endnu flere til at deltage. Støtten aflaster på den korte bane lederne og styrelsen, så de sammen med børnene kan skabe de "fede" spejderoplevelser, og på den lidt længere bane er støtten med til at fastholde og tiltrække nye ledere.

Men børnenes hverdag er også i forandring - her tænker jeg især på skolereformen. I mit samarbejde med kommunen har jeg bemærket at mange andre foreninger i byen har oplevet tilbagegang i medlemsantal blandet børn og unge. Det er vigtigt at vi i spejderbevægelsen står vagt om vores udgangspunkt og forbliver et alternativ for børnene. Herved vil vi fortsat kunne tiltrække børn og voksne og sikre, at vi kan ".... udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden." (citater det danske spejderkorps idégrundlag).

De kommende år byder også på store udfordringer for vores spejdergruppe. Særligt arbejdet med at få bygget en ny stor hytte. Den eksisterende løsning på to matrikler er på mange måde utidsvarende og rammerne er alt for små. Der ligger en stort arbejde foran os, og jeg vil gerne takke

de ledere og forældre der allerede i dag arbejder på projektet. Vi vil fra styrelsen løbende bede om hjælp hos forældrene. Arbejdet med at rejse de økonomiske midler er en vigtig brik i det store puslespil. Jeg håber at alle vil tage aktiv del heri i den kommende tid.

**Tak for et godt år.
Niels-Peter Rønmos**

Find Blushøjspejderne

- www.blushoejspejderne.dk
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail:
gruppen@blushoejspejderne.dk
eller til bestyrelsen:
styrelse@blushoejspejderne.dk
- Find alle årets foto på:
<http://foto.blushoejspejderne.dk>
Brugernavn: Billeder
Password: Amager

- **SPEJDERNES LEJR 2017**
I Sønderborg fra den 22.-30. juli 2017.
- **Følg med her:**
<http://spejderneslejr2017.dk/lejren>



På gensyn i 2016